

# ***Mijn nieuwe leven door Jezus***

*samengesteld door Joyce Meyer*

**Je vraagt je af hoe God jou ziet en wie je door Hem bent? In de Bijbel vind je veel uitspraken over jouw nieuwe leven door Jezus. Hieronder vind je er enkele:**

- Door Jezus die het Hoofd van alle machten en krachten is, ben ik ook van Zijn volheid vervuld (Kolossenzen 2:10).
- Samen met Jezus werd mij nieuw leven geschonken (Efeziërs 2:5).
- Ik ben bevrijd van de wet van de zonde die naar de dood leidt (Romeinen 8:2).
- Onderdrukking en angst zullen mij niet bereiken (Jesaja 54:14).
- Ik ben Gods kind geworden en het kwaad heeft geen vat op mij (1 Johannes 5:18).
- Voor God ben ik heilig, van schuld bevrijd en vol van Zijn liefde (Efeziërs 1:4; 1 Petrus 1:16).
- Mijn gedachten zijn die van Jezus (1 Corinthiërs 2:16; Filippiënen 2:5).
- Ik heb de vrede van God die alle verstand te boven gaat (Filippiënen 4:7).
- Gods Geest die in mij leeft, is groter dan de geest die in de wereld heerst (1 Johannes 4:4).
- Van Jezus Christus heb ik het geschenk van de gerechtigheid ontvangen en ik zal samen met Hem in het eeuwige leven regeren (Romeinen 5:17).
- Omdat ik Jezus ken, heb ik de Geest van wijsheid en inzicht ontvangen en de ogen van mijn hart werden geopend (Efeziërs 1:17-18).
- Door de Heilige Geest heb ik de volmacht ontvangen om zieken de handen op te leggen en hen gezond te maken, demonen uit te drijven en in onbekende talen te spreken. Ik heb de macht om de kracht van de vijand te breken en niets kan mij schaden (Marcus 16:17-18; Lucas 10:17-19).
- Ik heb de oude mens en zijn leefwijze afgelegd en ben door God tot een nieuw mens geschapen die steeds naar Zijn beeld wordt vernieuwd om Hem beter te leren kennen (Kolossenzen 3:9-10).
- Ik geef, dan zal mij gegeven worden - een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal me worden toebedeeld (Lucas 6:38).
- Mij ontbreekt niets, want God die onuitputtelijk rijk is en aan Wie alle heerlijkheid toebehoort, zal mij door Jezus Christus alles geven, wat ik nodig heb (Filippiënen 4:19).
- Met het schild van het geloof kan ik alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, doven (Efeziërs 6:16).
- Door Jezus ben ik bestand tegen alles (Filippiënen 4:13).
- Ik verkondig de grote daden van God die mij uit de duisternis naar Zijn wonderbaarlijke licht heeft geroepen (1 Petrus 2:9).
- Ik ben Gods kind want ik ben opnieuw geboren uit onvergankelijk zaad: door Gods levende en altijd blijvende Woord (1 Petrus 1:23).
- Ik ben door God gemaakt: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid (Efeziërs 2:10).
- Ik ben door Jezus Christus een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17).
- Ik ben in Christus Jezus levend voor God (Romeinen 6:11; 1 Tessalonicenzen 5:23).



- Ik geloof in God en ben in staat om het heerlijke licht van het evangelie te zien (2 Korintiërs 4:4).
- Ik handel naar Gods Woord en ben gezegend bij alles wat ik doe (Jakobus 1:22-25).
- Ik ben een mede-erfgenaar van Jezus Christus (Romeinen 8:17).
- Door Jezus Christus Die mij liefheeft, zegevier ik glansrijk (Romeinen 8:37).
- Omdat Jezus voor mij is gestorven en omdat ik voor de boodschap van Jezus uitkom, kan ik over de duivel triomferen (Openbaring 12:11).
- Ik heb deel aan de goddelijke natuur van Jezus (2 Petrus 1:3-4).
- Ik ben een gezant van Jezus Christus (2 Korintiërs 5:20).
- Ik hoor bij Gods uitverkoren, heilige volk dat God zich verworven heeft. Ik maak deel uit van een koninkrijk van priesters (1 Petrus 2:9).
- Ik ben door Jezus Christus voor God gerechtvaardigd (2 Korintiërs 5:21).
- Ik ben een tempel van de Heilige Geest en ben niet van mijzelf (1 Korintiërs 6:19).
- Als ik Gods geboden in acht neem, zal het me steeds beter gaan (Deuteronomium 28:13).
- Ik ben door God uitgekozen en ben bekleed met innig medeleven, vriendelijkheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld (Romeinen 8:33; Kolossenzen 3:12).
- Al mijn zonden zijn mij vergeven omdat ik door de dood van Jezus Christus ben verlost (Efeziërs 1:7).
- Ik ben uit de macht van de duisternis gered en overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon (Kolossenzen 1:13).
- Jezus heeft mij verlost van de vloek van de zonde, ziekte en armoede (Galaten 3:13; Deuteronomium 28:15-68).
- Ik ben geworteld en gegrondvest in Jezus. Ik houd vast aan het geloof en ben vervuld van dankbaarheid (Kolossenzen 2:7).
- Ik ben door God geroepen om Hem met mijn stem te prijzen (Psalm 66:8; 2 Timoteüs 1:9).
- Jezus' striemen brachten mij genezing (Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24).
- Ik ben samen met Jezus Christus uit de dood opgewekt en heb een plaats gekregen in de hemelsferen (Efeziërs 2:6; Kolossenzen 2:12).
- Ik ben een geliefd kind van God (Romeinen 1:7; Efeziërs 2:4; Kolossenzen 3:12; 1 Tessalonicenzen 1:4).
- God die alle macht en heerlijkheid toekomt, heeft mij door Zijn luisterrijke macht de kracht geschonken die ik nodig heb (Kolossenzen 1:11).
- Ik onderwerp mij aan God en verzet me in de naam van Jezus tegen de duivel die dan van mij zal wegvlugten (Jakobus 4:7).
- Ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs, waartoe God mij door Christus Jezus roept, te behalen (Filippenzen 3:14).
- God heeft mij niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Timoteüs 1:7).
- Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20).

